

## ‘Koken was altijd mijn passie’



**Kaoutar Semmar aan het werk in de keuken van MFC de Verbinding.** FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Koken was altijd al haar passie, dus toen de Spaans-Marokkaanse Kaoutar Semmar el Rhaoui geen werk kon vinden in Leeuwarden, kwam ze op het idee van een eigen cateringbedrijfje. In februari 2013 zag Tipi Tapa-s het levenslicht.

Kaoutar werd geboren in Marokko maar verhuisde op haar vierde naar Spanje. In september 2010 kwam de nu 32-jarige vrouw met man en twee kinderen naar Nederland. Vanwege haar Spaanse nationaliteit was een inburgeringstraject niet verplicht; wel moest ze staats-examen Nederlands doen, bedoeld voor mensen die dit niet als moedertaal hebben. Betaald werk vinden ,was lastig, dus begon Kaoutar met vrijwilligerswerk bij multifunctioneel centrum de Verbinding. Nadat ze werd gevraagd om bij een modeshow het eten te verzorgen, begon het balletje te rollen. Kaoutar: „Koken is altijd mijn passie geweest. In Spanje werkte ik in een keuken, maar nu ik kleine kinderen heb is het lastig om ’s avonds in de horeca te werken.”

Ria van der Land, werkzaam op de administratie van Welzijn

Centraal, hielp haar bij het opzetten van het cateringbedrijf en regelde dat zij als cateraar werd ingeschakeld voor bijeenkomsten van de welzijnsorganisatie.

Zo mocht Kaoutar tijdens het eindejaarsfeest afgelopen december een Spaans buffet voor 180 mensen verzorgen. Dat was even flink buffelen, maar mét resultaat. Iedereen smulde van de paëlla en gamba’s. Inmiddels gaat het goed met haar bedrijfje waarin ze soms hulp krijgt van haar man of schoonzus. Elke donderdag en vrijdag verzorgt Kaoutar de personeelslunch in MFC de Verbinding, ze geeft workshops en krijgt nu en dan opdrachten via haar Facebookpagina. Ze maakt – tegen betaling van huur – gebruik van de professionele keuken in het MFC. „Ik kan er nog niet van leven, maar mensen beginnen mij nu te kennen en ik krijg positieve reacties.” Kaoutar is blij met haar werk. „Ik kan niet thuis zitten zonder iets te doen. Ik heb mezelf de vraag gesteld: ik ben nu in Nederland, wat kan ik hier doen?”

*Facebookpagina: Tipi Tapa-s*